

Colofon

Titel: Finisterre

Auteur: Janny van Rietschoten

Omslagontwerp: Rick Dijs

Eerste druk © 2014 Janny van Rietschoten

Gepubliceerd bij Brave New Books

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd zonder schriftelijke
toestemming van de auteur.

Nieuwe schoenen

Ik loop naast mijn schoenen
want ik heb zere voeten
het is geen verwaandheid
maar wat zou ik anders moeten

Exstraatje

Hij heeft een extra hersenkamer
maar er zit niets in
daarom vraag ik mij af
wat heeft die extra kamer
dan voor zin.

De Pop

Ooit op een Koninginnedag
te Flakkee
nam ik van de vrijmarkt
een babypop mee
het stoffen lijfje was
wat smoezelig geraakt
ik heb toen fluks
een mooi nieuw velletje gemaakt
mijn kleinkind was toen erg tevree
en speelde er heel schattig mee
ik had al niet meer aan die pop gedacht
en dus zeker nooit verwacht
dat ik daar een ander kind
heel inning mee zag zijn
en werkelijk dat vond ik fijn
inmiddels weer een jaartje later
zat ik genietend in een parkje
aan het water
en zag tot mijn verbazing
dat daar opnieuw een ander meisje
met het popje ging
in mijn hoofd daar klonk muziek
de pop met het nieuwe velletje
blijkt en blijft uniek.

Bundel

Na achtentwintig jaar geduld
en eigenlijk de moed
wel opgegeven
werd onverwacht
mijn wens vervuld
dat iemand las
wat ik had geschreven
en tot mijn vreugde
toen besloot
mijn bundel toch nog
uit te geven.

Eb en Vloed

De ondergaande zon
is wondermooi te aanschouwen
de maan is aldoor bezig
de boel in evenwicht te houwen
eb en vloed, eb en vloed
de sterren zijn voor velen
bijster interessant
ik keek er met mijn kijkers naar
vanaf een plekje aan het strand
eb en vloed, eb en vloed
wat zo'n getijde
met een mens soms doet
eb en vloed.

De bouwer

Ik heb een zandkasteel gebouwd
de deuren staan nog open
een ieder mag er met
zijn zorg en pijn
zomaar naar binnen lopen
ook alle negativiteit
kun je er makkelijk in kwijt
maar stop geen briefje in een fles
en werp dit in de zee
want anders staat er
op bepaald moment
een ander in zijn handen mee
je snapt wel hoe dit is bedoeld
want straks wordt door de vloed
al die ellende weggespoeld.

Herfst

Vliegenzwammen

zwammen

kinderen die drammen

ijsberen die eisen

apen die krijzen.

Blanke pit

Je hoeft voor mij niet
die kastanjes
uit 't vuur te halen
je kunt ze volop rapen
zonder dralen
of pluk je liever
paddenstoelen
om die ruwe bolsters
niet te hoeven voelen?

Schaduwen

Ik loop achter mijn
eigen schaduw aan
hij blijkt
niet te vertrouwen
want hoe ik 't ook probeer
ik kan er geen
gelijke tred mee houden

Gluren

Hij zat voor 't raam
en keek en keek...
hij zat vlak naast haar
en wat bleek wat bleek
haar doofheid ten spijt och heden
daar kwamen een ambulance
en brandweer aangereden
ze hoorden hen
van verre al komen
wat lastig stonden
daar nu toch die bomen
112 vertrok zonder
zwaailicht en sirene
patiënt bleek met
magere Hein verdwenen

Helm op

Op een terrasje
onder de kastanjabomen
daar kun je 't beste
met een helm op komen
al is dat plekje
je nog zo heilig
zonder helm zit je daar
in de herfst niet veilig
kastanjes knikkeren massaal
nog in hun bolster
naar beneden
ook al 't serviesgoed
heeft daar flink onder geleden