

# Colofon:

“Norm de Boekenworm”

Tekst en tekeningen door: Rick Dijs  
Omslagontwerp: Rick Dijs  
Copyright: Rick Dijs  
10-03-2014 Eerste druk.

Gepubliceerd bij

 **BRAVE NEW BOOKS**

[www.bravenewbooks.nl](http://www.bravenewbooks.nl)



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Deze uitgave is tot stand gekomen uit de wens mijn oud-collegae te steunen.

Zelf was ik werkzaam bij boekhandel Donner van 1992-2003, ik heb het werk / leven daar als een warme boekenfamilie ervaren.

In '92 begon ik er als "assistent-boekverkoper informatica en exacte wetenschappen", later werd ik rubrieksverantwoordelijke om vervolgens assistent systeembeheerder te worden.

Na een uitstapje van 5 maanden kwam ik er voor 1 jaar terug aan het roer van de afdeling "strips en spellen".

Bovenstaande verhaal toont je dat je er de kans kreeg om je vleugels uit te slaan....

Vergeet ik bijna het belangrijkste:

Gedurende mijn tijd bij Donner tekende ik deze strip voor het personeelsblad.

Het leek mij een leuk idee om deze stripjes te delen met iedereen die Donner een warm hart toedraagt.

Van ieder verkocht exemplaar van "Norm de Boekenworm" gaat de winst dan ook naar "Donner moet blijven".

Hopelijk vermaak je jezelf met deze blik in het verleden en steun je op deze wijze gelijk een winkel welke ooit een belangrijke rol vervulde in mijn leven.

Het zou zonde zijn als deze uit het Rotterdamse straatbeeld verdwijnt.

De eerste Norm?  
Ik geloof het wel, maar ben er niet meer zeker van.  
November '98 nou heb ik die boekenworm verzonnen,  
maar wat kan je zo'n beest eigenlijk laten beleven?



## Norm de Boekenworm

(Levenslijn)

Door Rick Dijs.



Als boekenworm gaat  
het leven lang niet  
altijd over rozen....



Je leven hangt zelfs  
wel eens aan  
een draadje....



**AAN EEN NYLON-DRAAD  
WEL TE VERSTAAN!!**

De tweede Norm.

December '98 het kerstnummer van de Homepage, het personeelsblad van boekhandel Donner.



# \* ) Norm de Boekenworm

(Kerstdiner)

Door Rick Dijs.



Voor die vissers met hun enge haken, hoeven wij wormen met kerst gelukkig niet bang te zijn.

Met kerst eet men geen VIS, men eet KALKOËN!



Tja... Nu vraag ik me toch af....



Wat eet een kalkoen eigenlijk met de kerst?

Mjammie!



# Norm de Boekenworm

(Writers block)

Door Rick Dijs.

